

## Brusande vågor

*D* *A7*  
 Stor-men hörs vi - na, vå- gor-na bru- sa,  
*D*  
 snö-vi- ta skum- met vrä-kes mot land.  
*A7*  
 Må-sar-na skri - ka, gra-nar-na su - sa  
*D*  
 runt om-kring hyd - dan, tätt in- vid strand.  
*A7*  
 Men in- vid hyddans dörr står An-na lik- som förr  
*D*  
 sö-ker med blic - ken bru-san-de våg.  
*A7*  
 Men in- vid hyddans dörr står An-na lik - som förr  
*D*  
 sö-ker med blic - ken bru-san-de våg.

Med tår i ögat sorgset hon klagar,  
 ungdomens hopp ifrån mig har flytt.  
 Räknade bliva snart mina dagar,  
 glädjen för mig i sorg sig förbytt.  
 /:Har då på villande hav,  
 bäddats min älskades grav?  
 frågar hon sorgset brusande våg. :/

Arvid, säg kommer aldrig du åter?  
 Har du en mö i främmande land?  
 Jag vill ej tro det fastän jag gråter,  
 att du har slitit kärlekens band.  
 /:Skynda, o skynda, o kom,  
 och till din flicka vänd om!  
 Bär till mig vännen, brusande våg! :/

Så hennes klagan föres med vinden,  
 men vad är det, en villa kanske?  
 Rodnaden stiger hastigt på kinden,  
 snövita segel tror hon sig se.  
 /:Är det min käraste vän  
 som vänder åter igen?  
 Stilla mitt hjärta, brusande våg. :/

Timmarna skrida, skeppet är nära,  
 skummet kringyrar darrande bog.  
 Hur skall jag lyckan nu kunna bära?  
 på en gång klagade hon och log.  
 /:Arvid jag åter får se,  
 han skall mig trösta och ge,  
 ge åt mitt hjärta själslugn och frid. :/

Stolt som en svan på gungande vägen  
 skeppet sig närmar allt mer och mer.  
 Susande vinden leker i tågen,  
 redan på däckat Arvid hon ser.  
 /:Sorgen nu flyktar bort  
 och jag skall inom kort  
 vila vid Arvids trofasta barm. :/

Hjärtligt han sluter henne i famnen,  
 trycker på mun en glödande kyss.  
 Nu har han hunnit lyckligt i hamnen,  
 brusande vägen plöjde han nyss.  
 /:Anna, nu vill jag i ro  
 här med dig bygga och bo,  
 avsked jag tar av brusande våg. :/

Åren de fly, i stugan vid stranden  
 Anna så lycklig känner sig där.  
 Fastare knyts heliga banden  
 utav en gosse älsklig och kär.  
 /:Ej till den brusande våg  
 låg nu mer Arvids håg,  
 blott hos sin älskling lyckan han såg. :/